

DE GAMEL IS HET MAANDBLAD VAN SCOUTS
EN GIDSEN ST.-BAVO EVERSEL (L14/13G)

DE GAMEL



VERANTW. UITGEVER: MICAËLA CAUBERGS

NUMMER 2, JAARGANG 25 (NOVEMBER 2020)

VOORWOORD DOOR DE GROEPSLEIDING

Beste scouts & gidsen, ouders en sympathisanten,

Ondanks het hele coronagebeuren blijven we er het beste van maken in onze bubbels om ieder lid en leiding de beste tijd van hun leven te geven. In oktober hebben alle takken tijdens 'de week van het bos' een amusant bosspel gespeeld. Naast ravotten in het bos hebben ze oktober griezelig afgesloten met hun activiteiten.



Helaas door corona zijn we genootzaak om 11.11.11-actie een jaar uit te stellen, met pijn in ons hart.

Even genoeg over dat vreselijk virus, wist-je-dat Guy Cruysberghs meer dan 30 jaar leiding is geweest en nu trots bij de stam zit? Dit kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan! Lees daarom zeker het 'exclusief artikel' over hem dat terug te vinden is in deze gamel!

Stevige linker,

Sammy, Lowie en Micaëla,
Groepsleiding Scouts Eversel

Je kan ons steeds bereiken via: grl@scoutseversel.be of je mag ons steeds aanspreken voor/na de scouts.

Blijf op de hoogte van al het laatste scoutsnieuws via De Gamel, via www.scoutseversel.be of via onze fb-pagina: Scouts en Gidsen Sint-Bavo Eversel (<https://www.facebook.com/ScoutsEversel/>).

Check ook onze instapagina voor zalige sfeerbeelden: @scouts_eversel !

TWEEDEHANDSKLEDIJ EN VERLOREN SPULLEN

Spullen verloren doorheen het jaar of op kamp? Of wil je eens tussen onze tweedehandsspullen neuzen naar een paar uniformstukken?

Doorheen het hele jaar zullen alle tweedehands- en verloren spullen in het welpenlokaal uitgesteld staan.

Als je er eens een kijkje wil gaan nemen voor of na de scouts, mag je altijd iemand van de (groeps)leiding aanspreken of mailen naar grl@scoutseversel.be!

Groepsdassen, kentekens en kapoent-shirts zijn zoals elk jaar ook gewoon te verkrijgen bij ons. Ook hiervoor spreek je best iemand van de (groeps)leiding voor of na de scouts aan of mail je naar grl@scoutseversel.be.



GÉÉN 11.11.11-actie dit jaar

Helaas door het hele corona gebeuren kunnen we dit jaar de ontbijtkorven niet bedelen. We slaan dus een jaar over en hopen volgend jaar weer veilig met een lach voor jullie deur te staan.



't Is gebeurd

.... zo klinkt het dagelijks op tv na de finale van 'De Slimste Mens'.

Nu is er bij het begin van dit scoutsjaar toch ook wel iets opmerkelijks gebeurd. (Kawellen-)leider Guy is namelijk – na meer dan 30 jaar - gestopt als leider bij onze scoutsgroep, maar blijft nog wel lid van de stam – dit is onze tak voor oud-leiding.

30 jaar leiding geven in een scoutsgroep is niet niks en daarom willen we hier toch even terugblikken op die lange carrière.

In de zomer van 1990 (!!!) werd Guy gevraagd om de leidingploeg van onze toen nog erg jonge scoutsgroep te komen versterken. Vanaf dat eerste jaar is hij er dan ook met heel veel enthousiasme ingevlogen, en dit in zijn favoriete leeftijdsgroep, de Kabouters en Welpen. Van jaar tot jaar groeide hij in die rol, werd al snel takverantwoordelijke en in het jaar 2000 werd hij tot groepsleider verkozen, en bleef dit tot in 2006.

Maar ook daarna bleef hij actief als gedreven kawellenleider; hij maakte één keer een zijsprongetje als jogileider maar keerde toch al snel terug naar zijn geliefde kawellentak. Pleinspelen, laddercompetities, de Teerpooteisen, kawellenweekends, de communicatie met de ouders, ... dat waren zijn specialiteiten.

Na een ongelukkige val in 2009 – uitgerekend tijdens de viering van de 20^{ste} verjaardag van onze groep – moest Guy het noodgedwongen een hele tijd wat rustiger aan doen maar hij bleef – al was het vanop enige afstand – wel actief als leider. Gelukkig waren er ondertussen gsm's, internet, e-mail, Facebook, enz ... waardoor dat allemaal mogelijk werd.

Guy was een graag geziene gast, zowel bij de leden, de medeleiding, als bij vele ouders. Dikwijls ook één van de smaakmakers bij leidingsbijeenkomsten of leidingseestjes.

Voor zijn medeleiding was hij vaak ook 'de luis in de pels', namelijk degene die iedereen aanporde om op tijd de geplande activiteiten grondig voor te bereiden.

Samengevat: gedurende al die vele jaren heeft Guy – op zijn eigen karakteristieke wijze bijgedragen aan de uitbouw, de groei en de werking van onze scoutsgroep (en nota bene: wàt voor een scoutsgroep!).

Daarom heel oprecht:

GUY,

M-E-R-C-I, D-A-N-K-U-W-E-L, M-E-R-C-I

.. en nog heel veel aangename scoutsmomenten bij de Stam!

Dag allemaal wij zijn de leidingsploeg van de kawellen dit jaar en wij komen ons eventjes voorstellen!

Heyhoi, Mijn naam is Ebe en ik begin dit jaar aan mijn eerste jaar leiding, ook ben ik zopas 18 geworden. Ik ben een rustige jongen die graag leest, zwemt en naar de scouts komt. Ik heb een tweelingbroer die nu jogi-leiding is. Ik ben ook een heel grote fan van Harry potter.

Ik ben Alexander, ik ben 21 jaar en dit is mijn 5e jaar als leiding. Ik ga graag naar de cinema en speel ook erg graag het spelletje Dungeons & Dragons. En uiteraard kom ik ook heel graag naar de scouts. Een weetje over mezelf: Ik verzamel allemaal verschillende dobbelstenen.

Jow, Mijn naam is Marie en ik begin aan mijn 2e jaar als leiding en ik ben 18 jaar. Vorig jaar was ik ook leiding bij de kawellen, dus sommigen van jullie zullen mij misschien nog kennen. Mijn hobby's zijn duiken, badminton en natuurlijk scouts. Ik studeer wiskunde op school.

Hey hey, ik ben Karlijn en ook ik ben 18 jaar, dit is net zoals Ebe mijn eerste jaar leiding. Ik speel al een aantal jaren harp. Ook dans ik graag en net zoals al mijn medeleiding kom ik erg graag naar de scouts.

Hey, ik ben Jonah en na 8 jaar leiding te zijn van de kapoenen heb ik besloten om de kawellen een poging te geven. Ik werk als magazijnier bij Scania. Ik ga graag naar de cinema, game graag en natuurlijk kom ik nog altijd even graag naar de scouts.

Als kawellenteam hebben wij er alvast heel erg veel zin in en gaan heel hard ons best doen om er een fantastisch jaar van te maken!



Van links naar rechts
Alex, jonah, Ebe
Karlijn en Marie

Agenda klaar? Noteren maar!

Wij hebben ongelooflijk veel zin in het komende jaar en alle activiteiten die er nog aan zitten te komen! Jullie ook? Schrijf dan onderstaande belangrijke data nu al zeker in jullie agenda!

Houdt zeker de site, mailbox of de groepen op Facebook in 't oog, door de huidige situatie kunnen data/activiteiten weizigen!

Oktober

Vrijdag 23 oktober: Dag/nacht van de jeugdbeweging

November

/

December

25 december: Kerstviering
26 december: GEEN SCOUTS

Januari

Zaterdag 16 januari: GEEN SCOUTS

Februari

Zaterdag 6 februari: GEEN SCOUTS
Zondag 21 februari: Spaghettidag
26 – 28 februari : Kapoenenweekend

Maart

6 maart: The Woeling
19-21 maart: kawellenweekend
26-28 maart: jogiweekend

Agenda

ma	di	wo	do	vr	za	zo
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

April

Zaterdag 17 april: Daguitstap voor alle takken

Zaterdag 24 april: GEEN SCOUTS

Mei

Zaterdag 1 mei: GEEN SCOUTS

13-15 mei: givedriedaagse

Juni

Zaterdag 5 juni: GEEN SCOUTS

Zaterdag 12 juni: GEEN SCOUTS

26 – 27 juni: Mini-kamp voor alle takken

KAMPDATA

Kapoenenkamp: 8 – 13 augustus

Kawellenkamp: 6 – 13 augustus

Jogikamp: 5 – 15 augustus

Giverkamp: 5 – 15 augustus

Leiding op kamp: 3 – 16 augustus



Zo verliep de eerste techniekenactiviteit van de jogi's :

Wij ,de leiding, kwamen aan bij de lokalen vol goede moed. Met toch wat twijfels over de technieken van de jogi's en hun motivatie om actief mee te werken. Het weer zat niet mee, wat nooit helpt.

Toen de jogi's aankwamen zagen ze er allemaal zeer enthousiast uit, gemotiveerd om bij te leren of aan te tonen dat ze het sjorren beheersen. Over het algemeen was de techniek zeer goed en werd er actief gewerkt om de constructies af te maken. De meeste schoonheidsfoutjes zijn er uitgehaald en als leider heb ik vertrouwen in de sjorringen, wat niet altijd vanzelfsprekend is bij de jogi's.

Ik was aangenaam verrast en kijk al uit naar de volgende techniekenactiviteit.

Robbe
Jogileiding



PROGRAMMA TAKKEN

Beste leden en ouders,

Wegens de omstandigheden gaan alle activiteiten van al de takken online door tot nader order. Houdt dus zeker je mailbox en de oudergroepen op Facebook in 't oog!

Hierin zal de takleiding de nodige informatie en activiteiten delen. De leiding doet hun uiterste best om ook in deze tijden een activiteit te voorzien, om zo het scoutsgevoel zeker niet te verliezen! Doe zeker mee als jullie kunnen want er zijn leuke, misschien wel lekkere 😊 prijzen te verdienen!

We hopen jullie dus online terug te zien maar hopen nog meer om jullie snel terug aan de lokalen te zien!

Stevige linker en stay safe,
Leiding Scouts Eversel

Als je met vragen zit contacteer dan gerust iemand van de (groeps)leiding!



UW HOPPER WINKEL:

Vredestraat 6
3500 Hasselt
011 22 42 42
winkel.hasselt@hopper.be

Openingsuren:
woensdag tot en met vrijdag van 14u tot 18u
zaterdag van 10u tot 18u

